

## Vraag het aan Morya



### Laat het je niet raken

“Als jij met goedheid leeft naar de ander en het wordt verkeerd uitgelegd, dan hoeft dat jou niet te schaden, dan moet je dat ook niet aanvaarden, je moet het niet laten binnenkomen in jou. Je moet gewoon zien dat die energie van de ander niet aan het juiste adres is bij jou. Dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om met die energie te leven en dat die ander zichzelf naar beneden trekt, maar daar moet jij niet in meegaan.

Ga niet mee naar beneden met de woorden van de ander, doe dat niet. Probeer te leven in de kracht van je hart, in de kracht van je eigen ziel, en dan kom je in de juiste dingen, en dan kom je ook in de juiste woorden die je gegeven zullen worden om te zeggen.”

A handwritten signature in black ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 121

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---